

Möte på Maria Prästgårdsgata 1- Ullas bakgård 2020-10-16

(i st f Vegagatans gård hos Marie och Åke som planerat)

Närvarande på gården var förutom Ulla själv, Marie, Eva, Lars-Erik och undertecknad. Med oss per telefon hade vi Åke, Ola och Veronika. Bosse hade förhinder men skickat ut sina tankar kring boken per mejl i förväg.

Vädret var lite gråmulet men Ullas "vin chaud" värmde upp oss fint innan var och en dukade upp sin mat och dryck.

Efter en stund ringde vi upp Åke och Ola och kommunikationen fungerade. Diskussionen rörde sig främst kring huvudpersonen Brander och hans personlighet och åldrande speglad i relationerna till människorna på ön och i den internationella musikvärlden. Musikreferenserna i boken är många och uppskattades mer eller mindre av bokcirkelns medlemmar. Totalt tyckte gruppen att Kjell Westö skrivit en bra bok men att den inte riktigt nådde upp till några av hans tidigare.

Ett alltmer tilltagande regn avbröt samvaron på gården. Vi bestämde oss för att lägga fram förslag till ny bok och genomföra omröstning per mejl.

Det resulterade i följande förslag:

"De fattiga i Lodz", Steve Sem-Sandberg – 1 röst

"Samlade verk", Lydia Sandgren – 1 röst

"Guddöttrarna", Göran Tunström – 1 röst

"Renegater", Klas Östergren – 6 röster

Det betyder att vi läser Östergrens bok till nästa gång.

Dessutom har Ola föreslagit att vi läser några dikter av årets nobelpristagare Louise Glück efter eget val eller i grupp.

Förslag till nästa möte är fredag den 18 december.

Om det blir digitalt eller IRL (och i så fall hos vem) får vi bestämma senare.

Skrivet av,

Lena.