

Bokträff den 14 januari "hos" Ulla

Vi träffades via Skype denna gång. Ulla tyckte att vi ska ses hemma hos henne nästa gång.

Boken som diskuterades var Paradiset av Abdulrazak Gurnah.

Vi enades om att språket är vackert och poetiskt med mycket symbolik. Andar och fantasier spelar fortfarande en roll. Den som är bevandrad i religioner får ut mer av boken, som vanligt.

Formen är det viktigaste. Detta har påpekats av Kallifatides i Babel. Skildringen är rätt torr. Man får inte veta mycket om huvudpersonens inre men kan följa hans utveckling.

Gurnah vill berätta om samhället under kolonialismen. Man får veta hur de olika grupperna i landet samspelar och hur européerna tar över.

Vad bokens Paradiset kan vara finns det olika tankar om. Är det trädgården eller den stora världen? Många frågor är obesvarade. Detsamma gäller det öppna slutet av boken.

Omdömet om boken varierade: Spännande, Jobbig, Bra, inte fantastisk, inget "måste" att läsa.

Varför utsågs Gurnah till litteraturpristagare? Vi gissade lite. Kanske för att det passar med en författare från Afrika som är bildad. Enligt Nobelkommittén *"för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kultur och kontinenter"*.

Bokförslag till omröstning:

- Anna Karin Palm Jag ska sätta världen i rörelse
- Hynek Pallas Ex: Migrationsmemoar 1977–2018
- David Grossman Med mig leker livet
- Åsa Larsson Fädernas missgärningar

Hynek Pallas bok vann vid omröstningen.

Lästips som inte ingick i omröstningen:

- Johan Rockström Jorden
- Sverker Sörlin Antropocen
- Sverker Sörlin Till bildningens försvar

Nästa träff blir hos Ulla fredagen den 25 februari kl 13.

Antecknat av

Eva