

Minnesanteckningar från möte i Bokklubben lördagen den 26 mars 2022 hos Lars-Erik

Alla var närvarande och vi gladdes åt att kunna träffas som vanligt igen!

Kvällens bok Jesper Högström: ”Jag vill skriva sant, Tora Dahl och poeterna på Parkvägen” väckte diskussioner och meningarna var delade. Några tyckte att boken, åtminstone i början, var något av en veckotidningsartikel med spring i trappor mellan sovrummen och pikanta avslöjanden om kända personer (Tora Dahl hade förseglat sina dagböcker och bestämt att de inte fick läsas förrän efter 50 år). Andra såg boken som en fin skildring av en kvinnas utveckling och ständiga kamp för att få verka som författare mot bakgrund av att hon hamnat i den klassiska kvinnorollen som hushållerska och värdinna i det gästvänliga huset på Parkvägen 10 på Lidingö, där hon och hennes make Knut Jaensson tog emot 30- och 40-talens stora författare. Ytterligare andra ville att en bok skulle lära dem något och vår bok hade inte lockat till vidare läsning efter ett inledande försök.

Vi diskuterade, med utgångspunkt från boken, bl.a. drömmarnas betydelse för den tidens människor, lämpligheten i att publicera allt om levande människor, som själva har valt att tala genom sina verk, redaktörens uppgift att förmå författaren att redigera sin berättelse och litteraturens uppgift i samhället, kanske den svåraste frågan i en tid av oro. Sammanfattningsvis bedömdes boken som intressant och läsvärd.

Som nästa bok föreslogs:

- ”Tiken” av Pilar Quintana
- ”Nelly B:s hjärta” av Aris Fioretos
- ”Din stund på jorden” av Vilhelm Moberg

Efter omröstning vann ”Din stund på jorden”. Vi ses nästa gång fredag 29 april kl. 18.00 hos Bosse.

Nedtecknat av *Ulla*